



# stichting EVERARDUS WITTE fonds

Kloosterstraat 6  
5366 BH Megen  
everardus@franciscanen.nl

## nieuwsbrief

nummer 4, december 2016  
verschijnt 3x per jaar

### agenda

Donderdag 8 december

*Maria Onbevlekt ontvangen*

*Patrones der Minderbroeders-Franciscanen*

18:00 uur: Eucharistie

Zondag 18 december

*4e zondag van de advent*

09:30 uur: Eucharistie

Donderdag 22 december

*Sterfdag van broeder Everardus* (zie p 2.)

09:30 uur: Eucharistie

*als voorbereiding op kerstmis:*

19:30 uur: Boeteviering,

Zaterdag 24 december

*Kerstdacht*

21:30 uur: Eucharistie

Zondag 25 december

*Eerste kerstdag*

09:30 uur: Hoogmis

Maandag 26 december

*H. Stefanus, eerste martelaar*

09:30 uur: Eucharistie

Zondag 1 januari 2017

*Maria, moeder van God/Nieuwjaar*

09:30 uur: Eucharistie

Zondag 8 januari

*Openbaring des Heren (Driekoningen)*

09:30 uur: Eucharistie

10:30 uur: koffie drinken en ontmoeting in de refter

### VOORWOORD

De Heer geve u vrede!

Tot nu toe werd u in deze nieuwsbrief altijd geïnformeerd met nieuws van de stichting Everardus Witte Fonds, activiteiten rond 't Heilig Bruurke, enz. . Dat blijft zo. Maar Broeder Everardus was nog niet zelf aan het woord geweest. Met deze uitgave willen we starten met de woorden van Everardus zelf, althans, de woorden die hij opschreef en die hij overwoog. We hopen dat het u zal aanspreken.

Graag willen we u uitnodigen voor de herdenking van Broeder Everardus op 22 december. Zie de aankondiging elders. Voorganger in de Eucharistieviering zal Henk Janssen ofm zijn. Het zal de eerste uitvoering zijn van een speciale Everardusmis met muziek van Ton van der Valk! Na afloop is er koffie en kunt u luisteren naar Jozef



*Gerhard Segers - HH. Clara en Franciscus  
aanbidden het Kerstkind*

Wissink die zich verdiept heeft in de intenties die aan Broeder Everardus gericht worden. Hij kan daar boeiend over vertellen!

Graag tot ziens. Voor u allen een gezegende Adventstijd op weg naar een Zalig Kerstfeest.

*Namens het bestuur, br. Wim Pot ofm*

### 22 december EVERARDUSHERDENKING

Op donderdag 22 december herdenken wij de 66e sterfdag van Br. Everardus.

*Meer informatie op pagina 2.*



*In de kloosterkerk*

## KORT NIEUWS

### Ontvangen tips



*Tips and tricks....*

Het bestuur was verheugd twee tips te ontvangen voor de nieuwsbrief te ontvangen: "kunnen jullie iets doen met aantekeningen die br. Everardus geschreven heeft?" en kan het volgnummer en de maand van verschijnen worden genoemd. U ziet... beide hebben we doorgevoerd.

Heeft u nu ook tips voor ons? Geef ze door via [everardus@franciscanen.nl](mailto:everardus@franciscanen.nl)

### Misintenties voor Everardus

Op verzoek vermelden wij op welke wijze misintenties op te geven zijn. Dat kan via 0412-465770 (br. Rangel) of [everardus@franciscanen.nl](mailto:everardus@franciscanen.nl).

Misintenties kosten €12,-. Dit kunt u overmaken op ons IBAN-nummer: NL86 INGB 0001 5435 85.

### Rectificatie

Tot onze spijt is er in de vorige nieuwsbrief een foutje geslopen... het verhaal over de genezing was van mevr. Zus van den Heuvel en we hoorden over het verhaal van Elly van de Camp. In de nieuwsbrief gooiden we beide dames door elkaar. Met excuus aan beide dames!

*Br. Hans-Peter Bartels ofm*

### digitaal?



Wij sturen de nieuwsbrief graag digitaal. Ontvangt u hem op papier en wilt u hem digitaal? Laat het ons weten via [everardus@franciscanen.nl](mailto:everardus@franciscanen.nl). Zo kunt u de nieuwsbrief ook opzeggen.

## 22 december sterfdag BR. EVERARDUS



*De kloosterkerk*

Het is nu traditie geworden om op de sterfdag van broeder Everardus zijn gedachtenis te vieren. Op deze manier proberen we de aandacht voor hem te laten groeien.

Elk jaar willen we dat doen door samen te komen in de eucharistie en door na de viering tijdens de koffie een spreker het woord te laten voeren.

Dit jaar zal heel bijzonder zijn, omdat tijdens de eucharistie voor het eerst de nieuw gecomponeerde Everardusmis zal worden gezongen, gecomponeerd door Ton van der Valk.

### Programma:

- 09.30u.: eucharistie in de kloosterkerk.  
Voorganger vice-postulator Henk Janssen ofm;
- Aansluitend koffie/ thee in de pandgang.
- 10.45u.: Onder titel 'wat vragen mensen aan broeder Everardus' de Br. Everarduslezing (refter) door Dr. Jozef Wissink, lid van het Stichtingsbestuur.
- 12.15u.: Einde van het programma.

Verder zijn de kapel en het museum van br. Everardus te bezoeken.

Weet u van harte welkom!

*Br. Loek Bosch*

## nieuwe RUBRIEK: citaten uit de Geschriften van BR. EVERARDUS

In de komende nummers van de nieuwsbrief zullen we 'citaten' van Broeder Everardus publiceren. 't Heilige Bruurke heeft geen 'eigen werken' geschreven. Toch kunnen we hem via zijn geschriften beter leren kennen. Zijn geschriften zijn in twee categorieën te onderscheiden.

Eenzijds zijn persoonlijke correspondentie. Door de jaren heen, heeft hij met zijn familie geschreven en met mensen die contact met hem zochten. Dat zijn meestal wat kortere brieven.

Daarnaast heeft Broeder Everardus een bonte verzameling 'schriftjes' aangelegd met allerlei zinnen die voor hem van betekenis waren. De herkomst kwam van conferenties, gesprekken met zijn biechtvader, boeken of tijdschriften die hij gelezen had. Overal wist Everardus wel iets uit te halen waar hij zich verder op wilde bezinnen, of waar hij later op terug kon kijken om zijn leven te verrijken of te verbeteren.

*Vervolg op de volgende pagina.*



## het Bestuursrondeje

In deze rubriek komt telkens een ander bestuurslid aan het woord. In dit eerste rondeje is de vraag:

**"wat betekent het Bruurke voor jou?"**

Aan het woord is dit keer:

Br. Loek Bosch, bestuurslid financiën



Wat mij het meest boeit, is wel zijn 'gewoon zijn', zo helemaal minderbroeder.

Br. Loek Bosch

Daar was deze kleine mens groot in. Een mens die zichzelf uit handen gegeven heeft en toevertrouwd in de handen van de Eeuwige.

En ik weet wel, dat we dat in onze tijd vaak anders doen, want we willen maar al te veel onafhankelijk zijn.

Maar het zou ons geen kwaad doen, als ook wij iets van die liefde voor God in ons mochten hebben.

Br. Loek Bosch ofm

Dat wat hij hoorde of las, ging diep door hem heen. Hij overwoog het en probeerde het in praktijk te brengen. Hij koos niet voor verstrooiing, maar hij concentreerde zich op zaken waar hij geestelijk voordeel uit kon halen. Daarin was hij consequent en doelgericht.

De gewoonte om wat je aansprak bij de geestelijke lezing in een schrift te noteren en dat schrift dan weer te gebruiken om je te herinneren aan wat je belangrijk vond, stamt uit de Moderne Devotie, de grote Nederlandse vroomheidsbeweging uit de veertiende en vijftiende eeuw. Het getuigt van nuchterheid en zorgvuldigheid bij het lezen.

De geschriften van 't Bruurke zijn op velerlei manieren bij elkaar geschreven: 'echte' schriften, maar ook kladblaadjes, achterzijde van kalenders, enveloppen, die hij dan op de een of andere manier bij elkaar hield. Zijn geschriften kenmerken zich door vele onderstrepingen, afkortingen (coderingen) en tekens. Vaak geeft hij de herkomst van de teksten aan.

De keuze in deze nieuwsbrief uit zijn geschriften is vanzelfsprekend subjectief. We hopen iets te kiezen wat ook nu nog aan kan spreken, ook al is het geestelijk klimaat waarin we nu leven sterk veranderd ten opzichte van de tijd waarin Broeder Everardus leefde. Dat is iets om rekening mee te houden. In voorkomende gevallen zullen we de teksten van 't Heilig Bruurke voorzien van een bijschrift.

Wij hopen dat u met deze bijdragen van Broeder Everardus zelf, verrijkt wordt, zoals hij er ook zelf door verrijkt is geworden.

## Citaat van Broeder Everardus:

*"Brenge vrees en twijfel u dichter bij God en volmaaktheid dan is ze gezond..."*

*'t is onmogelijk om kalm te zijn, zolang men vreest zijn rust te verliezen..."*

Angst, vrees en twijfel, kunnen een mens onrustig maken. Wie weet dat niet uit eigen ervaring?

Broeder Everardus wist dat ook vanuit zijn eigen leven en door de mensen die bij hem aanklopten. Broeder Everardus wist ook onderscheid te maken. Er is vrees en twijfel die vruchtbaar is en die bij het leven hoort. Vrees en twijfel die voorzichtig maakt, die niet verlamt, maar gevoelig maakt. Vrees en twijfel die valse zekerheden los wikt en die er toe uitnodigt om je vertrouwen te stellen op vaste grond, op God.

Als men vreest zijn rust te verliezen draai je rond in een cirkel. Weglopen voor onrust doet meer kwaad dan proberen om er mee om te gaan.

Br. Wim Pot ofm & Jozef Wissink

Br. Everardus was kunstschilder. In deze rubriek staat steeds een werk centraal.



Br. Everardus - Maira met Kind

Dit werk is één van de bekendste werken van Everardus; het is immers het zijaltaar aan de straatzijde van de kloosterkerk. We zien Maria tronend met het Kind op haar schoot. Beiden dragen een scepter en Maria zelfs een kroon; een koningin met een koning op schoot. De gezichten worden gekenmerkt door de grote ogen en de bleekheid die we van Everardus gewend zijn.

Maria met Kind. Beiden spelen de hoofdrollen in het Kerstverhaal. Dat we niet met een 'doorsnee kind' van doen hebben, zien we aan de huiding van Jezus' rechterhand: hij zegent ons als toeschouwer. Maria's blik is warm en geruststellend; angst voor haar zoon hoeven we niet te hebben.

Het past bij Kerst: de liefde, de warmte en de zegening.

Br. Hans-Peter Bartels ofm



In de vorige nieuwsbrief vroegen we uw raad over de afbeelding voor de nieuwe kaarsen van br. Everardus. Tot grote verrassing van het bestuur was de uitslag vrijwel fifty-fifty. Daarom heeft het bestuur besloten dat er gewoon twee nieuwe kaarsen komen! Want dan heeft *elk wat wils!*

Wij danken u hartelijk voor het stemmen!

De kaarsen zullen voor het eerst te koop zijn op 22 december, bij de Everardusherdenking.



Br. Hans-Peter Bartels ofm

## slotgedachte



Franciscus ontdekt dat Jezus Christus zich identificeert met mensen aan wie geen eer te behalen is (*de minsten der mijnen*). Hij ontdekt ervarenderwijs de universele broeder- en zusterschap, iedere mens in het beeld van God geschapen.

Hier begint zijn weg van in- in plaats van uit-sluiting: een barmhartige omarming die niet ophoudt. Zijn broeders en zusters zijn uitgebreid tot heel de schepping (Zonnelied). Een broeder-en zusterschap die niemand uitsluit en die tot vrede leidt.

(Naar het Tijdschrift voor Verkondiging 4 oktober 2016 [www.tijdschriftvoorverkondiging.org](http://www.tijdschriftvoorverkondiging.org))

Br. Wim Pot ofm