



# stichting EVERARDUS WITTE fonds

## nieuwsbrief

Kloosterstraat 6  
5366 BH Megen  
everardus@franciscanen.nl

verschijnt 3x per jaar

### agenda

#### Openingstijden kloosterkerk en Everarduskapel:

Elke dag van 09.00-19.00 u.

#### H. Eucharistie:

Zo 09.30u.  
Ma 07.30u.  
Di 17.45u. (bij de zrs. Clarissen)  
Wo 07.30u.  
Do 18.00u.  
Vr 17.45u. (bij de zrs. Clarissen)

#### Stille Aanbidding

Za 12.00 u.

#### Getijdengebed:

(minimaal 5 min. tevoren aanbellen)

#### Ma t/m zo:

Ochtendgebed: 07.30u. (behalve zo)  
Middaggebed: 12.15u.  
Avondgebed: 18.00u. (behalve di)  
behalve za, dan 19.30u. vigilieviering  
bij de zrs. Clarissen  
Dagsluiting: 21.50u.

#### Biechtgelegenheid of persoonlijk gesprek:

Op afspraak: 0412-465770.

U bent van harte welkom!



### VOORWOORD



Arthur Remmig voor zijn portret  
van Br. Everardus

Met deze derde nieuwsbrief zijn we het eerste jaar rond. De verschijning is bij gelegenheid van de geboortedag van Everardus Witte: 25 juli 1868.

Sinds de vorige nieuwsbrief is er weer het nodige gebeurd. Op het moment wordt een groot deel van het archief gedigitaliseerd. Straks zijn de documenten digitaal toegankelijk voor ons en

kunnen we er van verzekerd zijn dat de stukken leesbaar blijven. En dat allemaal dank zij de hulp van mensen die ons zeer ter wille zijn.

4 juni is de dag waarop een geschilderd portret is opgehangen in de kapel van 't Heilig Bruurke. Het is gemaakt door Arthur Remmig. Het ziet er prachtig uit en dat horen we ook van anderen!

Voor de komende herdenking op 22 december wordt al druk geoefend op de speciaal voor de Everardusmis gemaakte muziek.

Maar eerst is het nog zomer. Ik wens u allemaal mooie, zomerse dagen en een goede weg richting de feesten van Clara (11 augustus) en Franciscus (4 oktober).

*Namens het bestuur, br. Wim Pot ofm*

### 25 JULI GEBOORTEDAG EVERARDUS

Op maandag 25 juli is het 148 jaar geleden dat broeder Everardus als Jan Witte werd geboren in Hoorn, op het feest van de apostel Jacobus. Een dag om extra aan br. Everardus te denken.



## kort nieuws

900 jaar Laurentiusparochie Alkmaar



De Laurentiusparochie in Alkmaar viert dit jaar haar 900 jarig bestaan. De start van de parochie staat in de archieven op 16 juli 1116. De graaf van Holland, de hoge geestelijkheid en de bewoners van Alkmaar waren bij de plechtigheid aanwezig. Sint Laurentius werd -voor het eerst- als patroon van Alkmaar genoemd en 77 Alkmaarse mannen legden in zijn St.-Laurentiuskerk een eed af op het gebeente van Sint Adalbert, de patroon van de abdij van Egmond.

Dit was Everardus' 'thuisparochie'. Hij was er 3 jaar misdienaar. Wij wensen de Laurentiusparochie een mooi feest in het weekend van 16 en 17 juli.

### Misintenties voor Everardus

Op verzoek vermelden wij op welke wijze misintenties op te geven zijn. Dat kan via 0412-465770 (br. Rangel) of [everardus@franciscanen.nl](mailto:everardus@franciscanen.nl).

Misintenties kosten €12,-. Dit kunt u overmaken op ons IBAN-nummer: NL86 INGB 0001 5435 85.

*Br. Hans-Peter Bartels ofm*

## digitaal?



Wij sturen de nieuwsbrief graag digitaal. Ontvangt u hem op papier en wilt u hem digitaal? Laat het ons weten via

[everardus@franciscanen.nl](mailto:everardus@franciscanen.nl). Zo kunt u de nieuwsbrief ook opzeggen.

## digitalisering archief van start



Het Udense bedrijf IBN (Integrale Bedrijven Noordooost-Brabant) is 27 mei begonnen met de digitalisering van het archief van de Stichting Everardus Witte Fonds. Dit bedrijf

begeleidt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar betaald werk. Zij heeft ruime ervaring met het digitaliseren van gemeentelijke archieven. Vandaar dat wij vertrouwen hadden in hen en ook iets wilde bijdragen aan hun goede werk. Dhr. Pieter van Stratum, zwager van een medebroeder die in het H. Land woont, maakte ons attent op dit bedrijf en heeft ons ook goed geholpen bij het leggen van contacten. Het bestuur bedankt dhr. Van Stratum daarvoor van harte!

Het archief van de stichting bestaat, naast de "gewone" stichtingsstukken als agenda, notulen en financiële verslagen, uit de verschillende edities van de nieuwsbrief en haar voorlopers de kerstbrieven, geschriften en tekeningen van br. Everardus zelf, materiaal van projecten waaraan ooit door de stichting geld geschonken is, correspondentie met vereerders, bestuursleden onderling en 'Rome' over het zaligverklaringsproces, intenties, verhooringen, artikelen en boeken die over Everardus verschenen zijn en enkele stukken uit en over Everardus' jeugd in Hoorn en Alkmaar.



*Still van de film van IBN voor hun digitaliseringswerk.*

### Waarom digitaliseren?

Het besluit om te digitaliseren is genomen met verschillende redenen in ons achterhoofd. Allereerst is weinig voor de eeuwigheid en zeker geen inkt en papier. Papier vergeelt, inkt verbleekt of nog erger ze "vreet" het papier op (zogenoemde 'inktvaart'). Om het archief, of in ieder geval de inhoud ervan, goed te kunnen bewaren is digitaliseren een must. Daarbij komt dan nog het voordeel dat het archief hierdoor beter "ontsloten" wordt, oftewel raadpleegbaar. Dit kan dan zonder dat iemand aan het fysieke archief hoeft te zitten. De mens is namelijk de grootste bedreiging voor archiefstukken (vieze vingers, ruwe behandeling, etc.).

*Vervolg op de volgende pagina.*



Tot slot is het archief zo beter "deelbaar". Stel, iemand uit Pakistan vraagt een artikeltje op dat ooit in Pakistan over br. Everardus is verschenen (dit is niet verzonnen!), dan hangt het met een paar muisklikken "zo" als bijlage aan een e-mail. Dit zou, zeker in het licht van een mogelijke heropening van het zaligverklaringsproces, zomaar eens vaker in de toekomst kunnen gaan voorkomen.

### En nu verder

Stichting Everardus Witte Fonds is gelukkig een springlevende stichting en het archief is daarmee een "groeidend" archief. Gelukkig groeit het archief niet zo hard dat het voor het bestuur zelf onmogelijk is voortaan zelf nieuwe stukken te digitaliseren.

### De kosten

Het digitaliseren van het archief kost wat, maar dan heb je ook wat... mocht u graag een bijdrage willen doen in de kosten? Dan kunt u een bedrag overmaken op ons IBAN-nummer NL86 INGB 0001 5435 85, onder vermelding van: *digitaliseren archief*. Onze hartelijke dank.

*br. Hans-Peter Bartels*

## het Bestuursrondje

In deze rubriek komt telkens een ander bestuurslid aan het woord. In dit eerste rondje is de vraag:

**"wat betekent het Bruurke voor jou?"**

Aan het woord is dit keer:



*Br. Rangel Geerman, bestuurslid intenties*

### Zijn grenzeloze liefde voor God en de mensen.

Zijn concentratie op God, de manier hoe hij bad, overwegingen hoorde en wat hij las over het leven van de heiligen, heeft hij duidelijk laten zien in zijn schilderijen. Hij was een man die voortdurend in gebed was. Hierdoor kon hij mensen die bij hem kwamen hoop en goede moed geven. Hij kon zijn mensen zijn rijkdom van liefde schenken die mij tot heden aanspreekt.

De liefde en goede trouw van mijn broeder maakt mijn hart open om aan anderen deze grenzeloze liefde door te geven.

*Br. Rangel Geerman ofm*

## Genezing: mijn angst, mijn geloof, mijn Bevinding



Het bestuur kreeg het prachtige verhaal van Elly (Zus) van de Camp binnen. Met haar toestemming delen wij het graag met u.

Het was mei 1989... ik voelde me al geruime tijd niet goed. Nadat ik de

huisarts had bezocht, moest ik naar het ziekenhuis voor onderzoek, een echo van de bovenbuik. Daar zagen ze iets... en men moest meteen foto's maken van mijn buik... Ik merkte het en was bang... heel bang...

Ik kreeg te horen dat er een gezwel zat van 4 cm, dat ook heel voelbaar was... en dat ik daarvoor naar Den Bosch moest naar een radioactieve kamer... Ik maakte me heel ongerust en dacht: zo dat was het.

Ik was in die tijd heel vaak bij het Bruurke geweest in verband met de ziekte van mijn vader, tot mijn vader stierf op 20 februari 1989. Ik schreef een briefje thuis. Ik was moeder van drie kinderen (nog steeds, gelukkig) en kon, vond ik zelf, niet gemist worden. Ik vroeg om hulp aan het Bruurke en stopte het briefje in zijn handen.

*Vervolg op de volgende pagina.*



Br. Everardus was kunstschilder. In deze rubriek staat steeds een werk centraal.



Br. Everardus - Clara zegent de broden.

Dit werk is één van de weinige werken met een Franciscaans thema dat wij van Everardus hebben. Als de paus bij Clara op bezoek komt, vraagt hij haar de broden te zegenen. Aanvankelijk weigert Clara dit, immers de heer Paus is toch de plaatsvervanger van Christus op aarde en zij slechts een plantje van Christus? Maar de paus wijst Clara op haar gehoorzaamheid en zodoende zegent Clara toch. Op elk brood wordt plotsklaps een ingekerfd kruis zichtbaar.

Dit is één van de vele wondertekenen die er over Clara van Assisi verteld worden. Clara, goede vriendin van Franciscus en medestichteres van de franciscaanse familie en de orde van de Clarissen in het bijzonder, herdenken we op 11 augustus.

Br. Hans-Peter Bartels ofm



Het was op donderdag. De zaterdag erop was ik bij mijn moeder op visite... ik voelde iets gebeuren... wist niet wat er was. Ik voelde aan mijn buik... en het gezwel (het ding) het was weg !!

Ik moest nieuwe onderzoeken ondergaan en kreeg 1 juli 1989 (mijn vaders verjaardag) de uitslag in het Osse ziekenhuis. Dr. van Etten was het. Mijn man en ik gingen naar binnen... De dokter gaf me een hand en zei: Jij kunt de wijde wereld in, het is weg...

Wat er toen door me heen ging was: het Heilig Bruurke heeft een wonder verricht... kan niet anders...

Ik wilde dit al heel lang vertellen. En ik ben intussen 71 jaar. Het zou jammer zijn als dit nooit geschreven zou zijn... ik bezoek met regelmaat het Bruurke ... ben heel rustig als ik ben geweest en dank hem voor alles !!!  
Zus van de Camp

## Vraag afbeelding nieuwe kaarsen

Wij hebben tot slot nog een vraag aan u... het bestuur is van plan nieuwe kaarsen te laten maken met een afbeelding van br. Everardus. (Let op: niet ter vervanging van de noveenkaarsen!). Deze kaarsen willen wij gaan gebruiken voor de verkoop (leuk om iemand te schenken die steun kan gebruiken!). De vraag alleen is:

### Welke afbeelding van Everardus moet er opkomen?

Wij hebben twee voorstellen:



**Voorstel A**  
(de bekende foto van het Bruurke)



**Voorstel B**  
(het nieuwe schilderij van A. Remmig in de kapel)

Wij horen graag van u welke afbeelding u er graag op zou willen zien! U kunt uw antwoord mailen naar [everardus@franciscanen.nl](mailto:everardus@franciscanen.nl), bellen naar 0412-465770 (vragen naar br. Hans-Peter) of een kaartje sturen naar Stichting Everardus Witte Fonds, Kloosterstraat 6, 5366 BH Megen. Graag altijd vermelden: *vraag nieuwe kaarsen*.

Alvast heel hartelijk dank voor het delen van uw mening!

Br. Hans-Peter Bartels ofm