



stichting EVERARDUS WITTE fonds

nieuwsbrief

Kloosterstraat 6
5366 BH Megen
everardus@franciscanen.nl

nummer 5, april 2017
verschijnt 3x per jaar

agenda

De vieringen van de Goede Week en Pasen in de kloosterkerk:

Zondag 9 april

Palmzondag

09.30u.: Eucharistie

Woensdag 12 april

Woensdag in de Goede Week

19.30u.: Boeteviering t.v.o. Pasen

Donderdag 13 april

Witte Donderdag

19.30u.: Witte Donderdagviering,
waarna een wake

Vrijdag 14 april

Goede Vrijdag

12.00u.: Middaggebed & stille wake
bij het kruis

15.00u.: Kruisweg

19.30u.: Plechtigheden van Goede
Vrijdag

Zaterdag 15 april

Stille Zaterdag

21.00u.: Paaswake, met een doop

Zondag 16 april

Pasen

09.30u. Hoogfeest

Maandag 17 april

Tweede Paasdag

09.30u.: Eucharistie

VOORWOORD



De kloostertuin in bloei, met linksachter de kapel van br. Everardus

Bij het uitkomen van deze nieuwsbrief is de lente net begonnen. Hij kondigt zich al aan in de natuur: bloemen en bomen wachten tot ze weer kunnen bloeien en hun schoonheid kunnen laten zien. De lente kondigt zich ook aan door het aantal kaarsjes dat bij 't heilig Bruurke brandt: dat neemt weer flink toe als het warmer wordt. In de winter hebben we niet stil gezeten: het archief is nu gedigitaliseerd en we hopen binnen niet al te lange tijd de website voor Broeder Everardus te kunnen presenteren. Nu kijken

we uit naar het Paasfeest, feest van de verrijzenis, God die alles nieuw maakt, heel anders dan wij kunnen voorstellen. In welke situatie u zich ook bevindt, ik hoop dat dat perspectief u goed doet.

De Heer geve u vrede!

Namens het bestuur, br. Wim Pot ofm

22 DECEMBER EVERARDUSHERDENKING

Voor in de agenda: op **vrijdag 22 december 2017** herdenken wij de 67e sterfdag van Br. Everardus. Een terugblik op de herdenking van donderdag 22 december 2016 vindt u op pagina 2.



Megense Keienfair

In Megen wordt, net als in 2016, weer een Megense Keienfair georganiseerd. Dit is een jaarmarkt met kraampjes waarvan alles gekocht kan worden. Ook het Br. Everardus Wittefnonds zal een stand bemensen en het museum zal te bezoeken zijn. De fair is **zondag 21 mei 2017 van 11:00 tot 17:00 uur.**



De Megense Keienfair

Misintenties voor Everardus

Op verzoek vermelden wij op welke wijze misintenties op te geven zijn. Dat kan via 0412-465770 (br. Rangel) of everardus@franciscanen.nl. Misintenties kosten €12,-. Dit kunt u overmaken op ons IBAN-nummer: NL86 INGB 0001 5435 85.

Br. Hans-Peter Bartels ofm

22 december terugblik

22 december hebben we traditiegetrouw de sterfdag van broeder Everardus gevierd, zijn overgang naar het betere leven.

's Morgens om half tien ging broeder Henk Janssen ons voor in de feestelijke eucharistie. Een viering die werd opgeluisterd door het parochiële koor van Megen o.l.v. Gerard van Schijndel. Zij zongen de vaste gezangen uit de nieuwe Everardusmis, gecomponeerd door Ton van der Valk. Het was jammer dat er niet meer mensen aanwezig waren (er kunnen er altijd meer bij), want het was alles zins de moeite waard.



Het parochiële koor van Megen

Na afloop konden de kerkgangers elkaar ontmoeten in de pandgang van het klooster onder het genot van een kop koffie/thee en een plak Everardusbrood. De nieuwe kaarsen waren er ook te koop.

De ochtend werd afgesloten met een inleiding over de gebedsintenties die aan broeder Evert worden toevertrouwd. Die inleiding zou worden gehouden door Dr. Josef Wissink. Maar omdat deze zijn stem 'kwijt' was (er staat toch een groot Antoniusbeeld in de kloosterkerk....!) werd zijn inleiding voorgelezen door broeder Jan van den Eijnden. Al met al kijken we terug op een geslaagde ochtend, die voor herhaling vatbaar is.



Dr. Jozef Wissink beantwoordt vragen

Br. Loek Bosch

pasen hoogfeest van ons geloof

Gemiddeld is Kerstmis meer populair dan Pasen. Een moeder met een kindje en dan zeker een vluchtelingenmoeder met een vluchtelingenkindje spreekt meer aan dan het ongelooflijke verhaal, dat een dode uit de dood is opgestaan. Toch zou Jezus lang en breed vergeten zijn en Kerstmis dus gewoon Midwinterfeest gebleven zijn, als Pasen er niet geweest was. Als Pasen er niet geweest was, waren de apostelen gewoon weer gaan vissen: een teleurstelling rijker. Loop nooit achter een inspirerende figuur aan, want het kost je heel wat en het levert alleen maar ellende op.

Vervolg op de volgende pagina.

digitaal?



Wij sturen de nieuwsbrief graag digitaal. Ontvangt u hem op papier en wilt u hem digitaal? Laat het ons weten via everardus@franciscanen.nl. Zo kunt u de nieuwsbrief ook opzeggen.



Vervolg van pagina 2.

Pasen heeft met dood en leven te maken. Mensen denken wel eens dat religie en geloof er vooral mee te maken hebben dat mensen bang zijn voor de dood en dus gaan dromen van een hiernamaals.

De weg naar het hiernamaals?

Het boeiende is, dat het geloof in Israël het juist heel lang gesteld heeft zonder een geloof in een persoonlijk en vreugdevol voortbestaan na de dood. God is een God van levenden en je hoopt dat je samen het leven op aarde menswaardiger leeft, wanneer je voor Zijn aanschijn rechtvaardig en barmhartig leeft. Daarom vraagt men God om heil in dit leven en een argument daarvoor is, dat God aan doden toch ook niets heeft: "Niet de doden spreken uw lof, geen van wie zijn gedaald in de stilte, maar wij, wij zegenen God, van thans tot in eeuwigheid." (Psalm 115, 17-18).

Pas laat in de joodse geschiedenis breidt de hoop van Israël zich uit: zou Gods macht misschien niet ook de dood aan kunnen? En dan ontstaat in Israël het geloof dat eens, op het eind der tijden God de doden zal opwekken en dat ze met ziel en lichaam, dus als volledige mensen, zullen leven in eeuwigheid. Joden vonden een leven van alleen maar een ziel iets te zielig. Het moest natuurlijk alles of niets zijn.

Men geloofde in zo'n eeuwig leven, niet omdat het huidig leven zo slecht is. Integendeel: ons leven is te mooi en goed dan dat God het zomaar in het niets kan laten ondergaan. Wanneer de vrouwelijke leerlingen van Jezus en daarna ook de apostelen na Jezus dood zijn graf leeg aantreffen, denken ze: zou er dan al eentje tevoren zo verzezen zijn. Dat heeft zo'n vreugde teweeg gebracht op onze aarde, dat ze in de vierde eeuw zelfs Kerstmis zijn gaan vieren. Maar het echte hoogfeest is Pasen.

Zalig Pasen.

Jozef Wissink



Zalig Pasen!

het Bestuursrondeje

In deze rubriek komt telkens een ander bestuurslid aan het woord. In dit eerste rondeje is de vraag:

"wat betekent het Bruurke voor jou?"

Aan het woord is dit keer:

Annemarie van Orsouw, secretaris



Als inwoner van Megen ken ik natuurlijk ons Heilig Bruurke.

Annemarie van Orsouw

Maar ik heb de laatste twee jaar pas ervaren hoeveel hij voor veel mensen (heeft betekend) betekent. Dat is echt overweldigend en geeft een heel goed gevoel.

Annemarie van Orsouw

EVERARDUS' ART

Br. Everardus was kunstschilder. In deze rubriek staat steeds een werk centraal.



Met zowel Moeder- en Vaderdag in het vooruitzicht mogen ook Everardus' eens in het licht staan. Tijdens zijn opleiding tot kunstschilder schilderde br. Everardus - toen nog Jan - zijn eigen ouders: Neeltje Wahler en Jan Witte. De ouders van Everardus waren gegoede middenstanders, eerst als zeepzieder in Hoorn, later als brouwer in Alkmaar. Everardus' jeugd heeft duidelijke invloed gehad op zijn latere leven. Everardus had een goede band met zijn ouders.

Het zijn klassieke staatsieportretten. Moeder lijkt ons echt aan te kijken, terwijl vader wat in de verte staat. In deze eerste periode schildert Everardus/Jan nog zeer realistisch en gedetailleerd, vooral moeders kant lijkt bijna aanraakbaar.

Br. Hans-Peter Bartels ofm



CITAAT VAN BROEDER EVERARDUS:

"Denk vooral aan de tegenwoordigheid van God in uw ziel"



Br. Everardus' God de Vader

't Heilig Bruurke noemt dat het fundament van ons geestelijk leven.

Wie zich bewust is dat God in de ziel aanwezig is, zal daardoor een ander mens worden.

Ik maak even de vergelijking met mensen die zich bepaalde vrienden uitzoeken. Daar neem je iets van over en daar wordt je door beïnvloed.

Bij Everardus was God een levende realiteit, levendig in zijn bewustzijn. Hij leefde met Hem samen. Everardus richtte zich daar ook op. Vandaar dat hij schrijft: denk aan de tegenwoordigheid

van God in uw ziel. God is er al, je moet er alleen wel aan denken te midden van de dagelijkse dingen die je aandacht vragen. God is altijd al bij ons, en Hij zal altijd bij ons zijn. Dat laatste vieren we met Pasen, omdat er voor God geen dood is. Dan zullen we met een verrezen lichaam bij Hem zijn.

De eenvoudige broeder laat zich hier als geestelijk leidsman zien, het navolgen waard: "Denk vooral aan de tegenwoordigheid van God in uw ziel".

Br. Wim Pot ofm

OPROEP: TIPS VOOR EEN WEBSITE



Momenteel werken wij aan een website over het Heilig Bruurke, onze stichting, enzovoorts.

Hebt u tips en ideeën voor de website: wat zou u er willen zien? Wat denkt u dat 'onbekenden' er zouden zoeken? Wij horen het graag van u!

Stuur uw tips naar:

<mailto:everardus@franciscanen.nl>

Hartelijk dank!

Br. Hans-Peter Bartels ofm