

# stichting EVERARDUS WITTE fonds

Kloosterstraat 6  
5366 BH Megen  
everardus@franciscanen.nl  
www.everarduswitte.nl

## nieuwsbrief

nummer 8, maart 2018  
verschijnt 3x per jaar

### agenda

De vieringen van de Goede Week en  
Pasen in de kloosterkerk:

Zondag 25 maart

*Palmzondag*

09.30u.: Eucharistie

Woensdag 28 maart

*Woensdag in de Goede Week*

19.30u.: Boeteviering t.v.o. Pasen

Donderdag 29 maart

*Witte Donderdag*

19.30u.: Witte Donderdagviering,  
waarna een wake

Vrijdag 30 maart

*Goede Vrijdag*

12.00u.: Middaggebed

en stille wake bij het kruis

15.00u.: Kruisweg

19.30u.: Plechtigheden  
van Goede Vrijdag

Zaterdag 31 maart

*Stille Zaterdag*

21.00u.: Paaswake

Zondag 1 april

*Pasen*

09.30u. Hoogfeest

Maandag 2 april

*Tweede Paasdag*

09.30u.: Eucharistie



### VOORWOORD

*De Heer geve u vrede!*

Er zijn veel dingen die de vrede in ons kunnen verstoren. Oorlog, strijd, onrust, ziekte. Dat brengt dan uit balans. Maar dan komen ook weer andere krachten vrij. Krachten die het evenwicht weer willen herstellen. Het kan korter of langer duren, maar er komt vaak weer een tijd van herstel. De situatie verandert of we leren er mee te leven. Ons gebed kan daar bij helpen. Herstel en harmonie krijgen meer kansen als we ze voor God brengen. Broeder Everardus zal dat ook ervaren hebben in zijn gebed. Het maakte hem tot een vredelievende en beminnelijke broeder. Bij zijn 150ste geboortedag willen we hem weer extra in het licht zetten. Maar eerst kijken we uit naar het Paasfeest; God die altijd bij ons is. Geen dood kan ons van Hem scheiden. Moge Hij u zegenen.

*Br. Wim Pot ofm*



### EXCUSES

In december namen wij de gok de papieren versie van onze nieuwsbrief via SANDD te sturen. Helaas ontvingen heel wat van de lezers onder u de nieuwsbrief daardoor veel te laat. Onze excuses hiervoor! We blijven maar weer 'gewoon' trouw aan PostNL!

*Br. Hans-Peter Bartels ofm*

### KEIENFAIR 2018

Ook dit jaar wordt er in Megen weer een Keienfair georganiseerd. Dit is een gezellige zomerse markt op zondag 27 mei. Ook het Everardus Wittefonds bemenst weer een stand. Weet u van harte welkom!



*Br. Hans-Peter Bartels ofm*

## KORT NIEUWS

### Terugblik 22 december

22 december hielden wij een mooie Everardusherdending. Een gedeelte uit de overweging van prof. dr. Jozef Wissink en een gedeelte van de lezing van br. Loek vindt u verderop in de nieuwsbrief. Zo vlak voor kerst blijft een lastige datum, maar wij zijn blij met iedereen die gekomen was! Tijdens de dag zijn wat opnames gemaakt door het EO-programma 'Van Harte'. Een bescheiden itempje werd uitgezonden op maandag 29 januari op NPO 2. Via [npogemist.nl](http://npogemist.nl) is het terug te vinden.



vanHarte

### Br. Rangel Geerman verhuist

Br. Rangel Geerman ofm, één van de bestuursleden van het Everardus Wittefonds, gaat na 20 jaar Megen verhuizen naar de gemeenschap in oprichting in 's Hertogenbosch, per 20 mei. Een mooie nieuwe uitdaging! Br. Rangel blijft wel lid van het bestuur.

### Misintenties voor 't Bruurke

Misintenties zijn op te geven via 0412-465770 (vragen naar br. Rangel) of [everardus@franciscanen.nl](mailto:everardus@franciscanen.nl).

Misintenties kosten €12,-. Dit kunt u overmaken op ons IBAN-nummer: **NL66 INGB 0001 5435 85**.

Br. Hans-Peter Bartels ofm



## digitaal?

Wij sturen de nieuwsbrief graag digitaal. Dat is beter voor het milieu. Ontvangt u hem op papier en wilt u hem digitaal? Laat het ons weten via [everardus@franciscanen.nl](mailto:everardus@franciscanen.nl). Zo kunt u de nieuwsbrief ook opzeggen.

## 25 JULI BR. EVERARDUS 150 JAAR

Wij vermeldden het al eerder, maar we brengen graag nogmaals onder uw aandacht dat we op 25 juli a.s. gaan vieren dat br. Everardus die dag 150 jaar wordt. Het belooft een mooie dag te worden. Van vele kanten worden ons handen hulp toegestoken, waarvoor wij zeer dankbaar zijn!

We kunnen nu het programma in grote lijnen alvast bekend maken:

10:30 uur	Eucharistie, met (o.v.)mgr. De Korte als voorganger
Aansluitend	Koffie/thee
12:00 uur	Opening tentoonstelling met o.a. kunst geïnspireerd op br. Everardus
12:30 uur	gratis Lunch in de kloostertuin →zie ook het kader hieronder←
13:15 tot 16:30 uur	Diverse activiteiten, waaronder rondleidingen, een meditatieve wandeling en een lezing
16:30 uur	officieel einde in de Everarduskapel

We nodigen u van harte uit voor deze dag, maar vragen wel uw nadrukkelijke aandacht voor het volgende:

### De Lunch

Omdat wij van te voren willen inschatten hoeveel broodjes en drankjes er nodig zijn, vragen wij u vriendelijk doch dringend **aan te melden voor de gratis lunch!** Dit kan **vanaf nu tot uiterlijk 10 juli**. Stuur u daarvoor een mail met uw naam en het aantal personen dat u aanmeldt naar [everardus@franciscanen.nl](mailto:everardus@franciscanen.nl). U kunt ook bellen naar het klooster: 0412 465 770.

U bent 25 juli méér dan van harte welkom! Graag tot dan!

Br. Hans-Peter Bartels ofm

## Citaat van BROEDER EVERARDUS:

*"Wanneer men geheel overgegeven is aan God, dan is alles welgedaan.*

*Men wil zonder voorbehoud wat God wil en zich niet doordringen in de toekomst.*

*Maar wat het tegenwoordige betreft, legt men zich toe Gods heilige Wil te volbrengen." Uit; boekje 'Pax 4', blz. 7*



Dit citaat uit het verlangen van het Heilig Bruurke om zijn leven volledig in handen te leggen van God, maar ook om in het hier en nu te leven. In onze tijd - waarin ons jachten en jagen, mede door alle digitale mogelijkheden, enkel maar groter is geworden - kunnen we aan dit verlangen steun ontnemen.

Br. Hans-Peter Bartels ofm



## LEZING OVER PORTIERSCHAP

Op 22 december hield br. Loek Bosch een lezing over portierschap. Hieronder nemen we enkele delen op.



De kapel en de oude klooster-ingang (direct naast de kerkdeur)

Broeder Everardus. Spoedig na zijn eeuwige professie wordt hij benoemd tot portier van het klooster in Megen. Daar vindt hij zijn diepste roeping. Hij wordt voor velen een vertrouwde figuur aan de poort. Bij hem kun je met je zorgen terecht. De vraag om zijn gebed wordt nooit tevergeefs gesteld. Sterker nog: hij neemt de vragers mee en bidt met hen samen. Mensen die hem gekend hebben, zeggen: hij was een levend geworden gebed.

Wie hij was? Een bescheiden, eenvoudige mens, een minderbroeder met een groot hart juist voor de kleinen. Er zijn vele geleerde broeders geweest, die we ons nauwelijks nog herinneren, maar deze kleine broeder leeft nog steeds voort in de harten van velen.

Wie hij was? Een mens met idealen, die verband hielden met zijn relatie met God. Een mens die zich niet druk maakte om bezit, maar zich bewust was van het feit dat er nu eenmaal dingen zijn die je niet kunt kopen, die je gratis krijgt en gratis geeft zoals: liefde, vergiffenis, respect, vrede in je hart, verbondenheid met God en meer van dat soort voor sommigen onbelangrijkheden. Maar hij vergiste zich niet, hij had zijn keuzes in deze gemaakt.... En daarvoor wilde hij leven...

Wie hij was? Gewoon portier. Maar wat is dan een portier? In 2010 hield Jan Marijnissen een toespraak bij gevolg van de zestigste verjaardag van het sterven van 't heilig bruurke. Ik pak een paar van diens woorden: "Het bruurke was portier. Wat een mooie metafoor voor 'de schakel' De schakel die we allemaal nodig hebben. De schakel tussen het jachtige leven en de noodzakelijke bezinning."

Want portier zijn ben je niet alleen aan de ingang van het klooster. Portier was hij voor velen vooral in hun relatie naar God. Nog steeds hebben wij broeders die de deur openen tussen binnen en buiten, die je vriendelijk te woord staan aan de poort. Ze heten Henk Paagman of Rangel German of welke broedernaam je ook invult.. Maar tegenwoordig is de functie verder uitgebreid en mede uitgevoerd door vrijwilligers: tegenwoordig heten ze: Margriet, Gerben, Gerda, Ad, Eric, Lilian, Han, Ans en Joris. Wij zijn hen er dankbaar voor en hopen dat ze zullen blijven handelen in de geest van het H. Bruurke.

## het Bestuursrondeje

In deze rubriek komt telkens een ander bestuurslid aan het woord. In dit tweede rondje is de vraag:

**"wat is de kerngedachte van jouw geloof?"**

Aan het woord is dit keer:

Jozef Wissink, theologisch adviseur



Een kernmotief in mijn geloven. Er is een psalmtekst, waar ik elke keer weer bij stil blijf staan, als ik hem bid. Hij luidt: "Uw genade gaat boven dit leven." (psalm 63, vers 4). Nu is het leven me dierbaar: door alle sores en narigheid heen voel ik me een gezegend mens. En dan ineens dit: uw genade, de gemeenschap met U is me meer waard. Dit leven zou dof en glansloos worden, als de diepte van het leven met U er uit verdween. Ik geloof dat het klopt en hoop dat ik ernaar leef.

Dr. Jozef Wissink, pr.

Br. Loek Bosch ofm

Br. Everardus was kunstschilder. In deze rubriek staat steeds een werk centraal.



Meisje met het lam of de Hl. Agnes

Dit kleine schilderijtje, 'meisje met lam' genoemd, zou - door de stralenkrans en dat lam - de Hl. Agnes van Rome kunnen zijn. Agnes had de kuisheid beloofd (en was daarmee de bruid van het Lam van God) en weigerde dus (als 12-jarige) de hand van de zoon van de Romeinse prefect. Dit werd haar dood. Acht dagen na haar dood werd ze gezien in bruidskleding, met een verlofingsring aan haar vinger en 'het Lam van God' naast haar. Het Lam van God is Christus, het offerlam dat geslacht is op Goede Vrijdag, maar uit de dood opstond met Pasen. Het lam werd haar heiligenattribuut. Haar naam, die lijkt op het Latijnse Agnus (lam) is afkomstig uit het Grieks en betekent 'kuis'. Het schilderijtje is een vroeg werk van Everardus. Het perspectief klopt en het is zeer gedetailleerd: in de volle bos met haar zijn de slagen goed te zien.

Br. Hans-Peter Bartels ofm



Maria zingt haar magnificat

Dr. Jozef Wissink, pr. voorganger in de eucharistieviering van de Everardusherdenking. We nemen enkele delen van zijn preek op.

We horen hoe Maria zichzelf maar een hele gewone vrouw vindt: God is bijzonder, zij is maar klein. Maar die gewoonheid hindert haar niet, want ze is gezien. Belangrijke mensen vinden het normaal dat ze gezien worden. Natuurlijk, want ze zijn bekend van radio en tv. Gewone mensen vinden het normaal dat ze niet gezien worden. Ach, wat stel ik nou helemaal voor. Maar nu blijkt God juist gewone mensen wel te zien. Hij wil tussen hen verkeren, bij hen wonen. Grote mensen mogen ook bij God horen, maar dan moeten ze op visite bij gewone mensen, waar God woont. Voor de grote mensen heeft de kerk het feest van Driekoningen ingesteld: ze horen erbij, maar ze moesten de gewone herders laten voorgaan.

Broeder Everardus heeft de trekken van Maria. Ook hij wist maar al te goed, dat hij een eenvoudig, gewoon mens was. De studies had hij niet aangekund. Hij kon aardig schilderen, maar een Rembrandt zou hij nooit worden. Hij mocht portier zijn. Dat was niet een hele lage functie: je bent per slot van rekening het visitekaartje van het klooster, maar het was verder een doodgewoon leven. Maar dat was niet erg. Hij wist net als Maria, dat God de eenvoudigen ziet en bij hen wil wonen en dat was hem genoeg.



De portiers sleutels

Maria plaatst in haar lofzang haar lot in het geheel van de geschiedenis van God met zijn volk. Ze ziet de generaties al komen, die haar zullen bezingen om wat God haar gedaan heeft. Maar ook dat de aartsvaders verwacht hebben wat hier gebeurt. Het gaat niet om haar op zich. Als iemand ingeschakeld wordt om het heil van mensen te dienen, gaat het niet om privégeschenken. Het tegendeel is aan de hand: je wordt zelf onteigend ten dienste van de mensen om je heen en na jou.

Ook daarin lijkt br. Everardus op Maria trouwens, dat hij zijn leven zag als deel van een gemeenschap, onderdeel van de geschiedenis van God met de mensen. Hij voelde zich christengelovige, minderbroeder, medemens. Hij wist heel goed, dat wat er in hem aan goeds was, mede ontstaan was door wat anderen aan hem aan goeds gedaan hadden. En hij wist heel goed, dat wat hij aan goeds mocht doen bestemd was voor de brede gemeenschap om hem heen. God kent geen privégeschenken. Ons hart mag zich nergens omheen sluiten, als het ware van: dit is van mij en van mij alleen. Dan wordt je hart te klein. Dus wilde broeder Everardus graag van God zijn en van ons. "Ons" heilig bruurke". "Ons" betekent: dat hij van God was, van Jezus Christus en zo met hen van iedereen. En wij behoren aan hem en hen. Zo gaat dat in die grote familie van God, die de kerk is. Amen.

Dr. Jozef Wissink, pr.