



# stichting EVERARDUS WITTE fonds

## nieuwsbrief

Kloosterstraat 6  
5366 BH Megen  
everardus@franciscanen.nl  
www.everarduswitte.nl

nummer 18, juli 2021  
verschijnt 3x per jaar

### agenda

Zondag 25 juli *Verjaardag Everardus*  
09.30 uur Eucharistieviering

Dinsdag 10 augustus *transitus H. Clara*  
Herdenking van haar sterven

Woensdag 11 augustus *H. Clara v. Assisi*  
Hoogfeest.

Zondag 15 augustus *Maria ten Hemel-*  
09.30 uur Eucharistieviering | *opneming*

Zondag 03 oktober  
19.30 uur *Transitusviering*  
*We gedenken Franciscus' sterven. Na*  
*afloop koffie/thee en gelegenheid*  
*elkaar te ontmoeten. (Zie hiernaast!)*

Maandag 4 oktober *H. Franciscus*  
09.30u. Eucharistieviering  
*Na afloop koffie/thee en gelegenheid*  
*elkaar te ontmoeten. (Zie hiernaast!)*

Dierenzegening  
Op of rond 4 oktober vindt ook de  
jaarlijkse dierenzegen plaats. Meer  
informatie en tijden volgen op:  
[www.assiaandemaas.wordpress.com](http://www.assiaandemaas.wordpress.com).



Clara en Franciscus van Assisi

### VOORWOORD

#### *De Heer geve u vrede!*



Onlangs was ik zeer onder de indruk van de  
groeikracht van de natuur. Na een week  
kwam ik terug in onze kloostertuin in  
Megen en werd ik overvallen door de  
spectaculaire groei van grassen, planten en  
bloemen in slechts zeven dagen. Volop  
frisheid en bonte kleuren. Prachtig.

Ik besepte dat ook Broeder Everardus door dezelfde tuin heeft gelopen  
en zal hebben genoten van Gods schepping. Toen lag het accent op de  
productie van groenten en nu wil de tuin het verhaal van de Bijbel, het  
kerkelijk jaar en geloofsgetuigen vertellen. Het accent ligt op  
ecologische groei met ruimte voor vogels, bijen en insecten. Maar in  
beide tijden wordt de tuin goed gebruikt en in zekere zin is 't Heilig  
Bruurke nog steeds aanwezig, want er is een plantje ter nagedachtenis  
van hem geplant.

God geeft groeikracht aan de natuur, maar Hij wil ook ons kracht geven  
in ons leven. In onze goede en in onze moeilijke tijden. Daar mogen we  
op vertrouwen.

Een goede zomer voor u allen!

*Br. Wim Pot ofm*

### CORONADISCLAIMER

*Alle vieringen en de koffie/thee-momenten in de agenda zijn onder  
voorbehoud van de coronamaatregelen!*

*De vieringen zullen wij livestreamen via **Youtube-**  
**kanaal 'Assisi aan de Maas'!***





## hoe gaat het in de kloosterkerk?

Naast de bezoeken die worden afgelegd bij het heilig Bruurke, “draait” de Kloosterkerk zo goed als mogelijk.

En dan bedoel ik vooral het kerkbezoek op zondag. Officieel mogen we maar dertig kerkgangers verwelkomen, maar vooral de laatste tijd wordt dat ‘maximum’ nog al eens overschreden. Blijkbaar is er toch een grote behoefte aan plekken waar je op gepaste afstand kunt samenkomen (als het dan op aangepaste wijze, want tot nog toe is ‘samen zingen’ nog steeds niet toegestaan). En zoals in de Everarduskapel, staan ook hier de kaarsjes te branden nu bij de moeder Gods en bij Antonius, even een lichtje voor een geliefde, een familielid, een goede vriend of vriendin die het moeilijk heeft of voor volkeren die te lijden hebben onder de waanzin van hun bestuurders.

En ik herhaal wat ik vorig jaar schreef:

Blijf ook maar een kaarsje opsteken voor hen die in hun onwetende wijsheid in deze tijd leiding moeten geven in ons land. Ik denk altijd: achteraf is kritiek o zo makkelijk te uiten.



Everardus wacht op uw bezoek

### Openingstijden kloosterkerk en Everarduskapel

Dagelijks geopend van 09.00 uur tot 19.00 uur.

### Eucharistietijden

Zondag:	09.30 uur Eucharistie
Maan-, woens- en donderdag:	18.00 uur Eucharistie
Zaterdag:	12.00 uur Stille Aanbidding

### Biechtgelegenheid/persoonlijke gesprek

Op afspraak: 0412-465770 (vraag de portier naar een broeder-priester).

Br. Loek Bosch ofm

## kort nieuws

### Bestuurswisselingen

De stichting heeft afscheid moeten nemen van secretaris **Annemarie van Orsouw**. Het secretarisschap werd door privéomstandigheden te veel. **Dankjewel, Annemarie voor je grote bijdrage aan de stichting!**



Het stichtingsbestuur heeft echter ook versterking gekregen. Br. **Ben van Bronkhorst ofm** neemt de, voor de zaligverklaring, belangrijke taak van vicepostulator op zich. We zijn zeer verheugd dat hij onze gelederen komt versterken. In de volgende nieuwsbrief zal hij zich voorstellen.



In die nieuwsbrief hopen we ook te kunnen melden wie het secretarisambt op zich zal nemen.

### Misintenties en giften voor 't Bruurke

Misintenties zijn op te geven via 0412-465770 of [everardus@franciscanen.nl](mailto:everardus@franciscanen.nl).

Misintenties kosten €12,-. Dit kunt u overmaken op ons IBAN-nummer: **NL86 INGB 0001 5435 85**. Giften kunt u eveneens op dit rekeningnummer overmaken. Alvast hartelijk dank!

## Citaat van Broeder Everardus

*Wanneer gij in Gods Tegenwoordigheid zijt, laat u zelve dan opgaan in Hem ... Tracht niet met woorden te bidden maar bemin Hem – hetgeen het verhevenste gebed is – en geef u geheel aan zijn welbehagen over, onverschillig of Hij vertroosting of dorheid verzendt.*

Het citaat dat broeder Everardus heeft overgeschreven gaat over het gebed. De woorden “in Gods Tegenwoordigheid zijn” zijn eigenlijk een omschrijving van wat het hart van het gebed uitmaakt.

vervolg op pagina 3

In deze rubriek komt telkens een ander bestuurslid aan het woord. In dit derde rondje is de vraag:

**"welk citaat staat er in jouw citatenboekje?"**

Aan het woord is dit keer:



br. Wim Pot, voorzitter

Ik haal mijn citatenboekje uit de geschriften van Franciscus. Daar zijn er verschillende die strijden om voorrang.

Br. Wim Pot

In de elfde vermaning (of wijsheidspreuk) staat:

**"Die dienaar van God, die niet kwaad wordt en zich niet opwindt over iemand, leeft in de ware zin van het woord zonder eigendom."**

Dat is weer een citaat van Franciscus, dat in de praktijk van het (samen)leven ontstaan is. Er is veel waar je je over op kunt winden, maar voor je het weet word je erdoor beheerst.

Wat bij een ander ligt, ligt bij een ander. Het heeft geen zin, om dat tot iets van jezelf te maken en je erover op te winden. Als je dat los kunt laten, leef je werkelijk zonder eigendom.

Eigendom zit niet alleen in het materiële, maar ook in je denken en voelen.

Br. Wim Pot ofm



Bidden is: Gods Tegenwoordigheid opmerken en zelf ook tegenwoordig zijn bij God. God is alomtegenwoordig, leerden we vroeger. Maar die tegenwoordigheid wordt niet altijd opgemerkt en vaak zijn wij zelf ook niet tegenwoordig, maar afwezig, verstrooid, cirkelend om wat we zelf graag willen of willen hebben.

Vroeger zei men vaak, dat bidden spreken met God is. Onze tekst spreekt dat tegen, althans voor waar het om het hart van het gebed gaat. Het hart is: stil worden bij God, God beminnen, God God laten zijn. In die liefde, in die minne heerst het "Uw wil geschiede". Niet "luister, Heer, uw dienaar spreekt", maar "spreek Heer, uw dienaar luistert". En of het bidden dan heerlijk wordt of als dorheid aanvoelt, dat maakt niet uit. Uw wil geschiede.



Dr. Jozef Wissink, pr.

Verwijlen voor Gods aangezicht - schilderij van broeder Everardus

## nieuwe tuingidsen



Achter de Everarduskapel ligt de kloostertuin. Bij deze tuin zijn dit voorjaar twee nieuwe tuingidsen verschenen. De ene, getiteld *Een Weelde aan Groen*, is een samenwerking tussen Museum

Krona (Birgittinessenklooster), het voormalige kapucijnenklooster in Velp (Grave), het Kruisherenklooster in Sint Agatha en de Hof van Lof. Er staan beschrijvingen van de tuin in aan de hand van een rondleiding, als ook een fietsroute tussen de tuinen. Deze kost €14,95.

Het andere is een meditatieve tuingids geschreven door de broeders. Deze tuingids laat de bezoekers door de tuingaan via Bijbelcitataten en citaten van de Franciscus van toen (de heilige) en van nu (de paus). Deze kost €5,-.

Beide tuingidsen zijn te koop in de Hof van Lof en bij de portier van het klooster.

Br. Hans-Peter Bartels ofm



Minderbroeders Megen

Br. Everardus was kunstschilder. In deze rubriek staat zijn werk centraal.



Gods aangezicht

Op dit late schilderij van Everardus zien we een thema dat in de schilder-kunst zeer zeldzaam is: een *close-up* van Gods aangezicht!

Dit thema is in de Kerk door de eeuwen heen altijd zeer controversieel geweest. Niemand heeft immers Gods aangezicht gezien (en heeft dat overleefd, aldus de Bijbel). Maar, Everardus met zijn enorme bidziel, verwijlt zo graag en vaak voor God (zie ook de rubriek 'Citaat van broeder Everardus' op pagina 2), dat hij de Vader steeds dichterbij ervaart. En dan durft hij het toch aan. Het resultaat is een enorm werk van een bebaarde, bleke man met haar als watten. Het zijn de stijlkenmerken van Everardus in de laatste jaren van zijn leven.

Het werk straalt, ondanks het formaat, rust uit. God houdt zijn hand in een zegenend gebaar en, als goede Vader, zijn ogen barmhartig op zijn kinderen 'onder de Hemel' gericht.

Br. Hans-Peter Bartels ofm

## digitaal?



Wij sturen de nieuwsbrief graag digitaal. Dat is beter voor het milieu. Ontvangt u hem op papier en wilt u hem digitaal? Laat het ons weten via [everardus@franciscanen.nl](mailto:everardus@franciscanen.nl). Zo kunt u de nieuwsbrief ook opzeggen.

## ondertussen in het stichtingsbestuur...

Slechts eenmaal was het voor het stichtingsbestuur onmogelijk om te vergaderen, maar het resultaat was dat in de vergadering erop het bestuur met dubbele energie vergaderde. Dit was de eerste keer dat de nieuwe vicepostulator aanwezig was en de laatste keer de inmiddels oud-secretaris (zie bij kort nieuws).

Het bestuur heeft besloten om weer enkele uitverkochte 'producten' rond Everardus, zoals de sleutelhanger, te laten maken en te gaan verkopen. Het oude gebedsprentje was al heel lang 'uitverkocht', maar er wordt gewerkt aan een nieuwe.

Bestuurslid Suzette van 't Hof is ondertussen drukdoende om de citatenboekjes van Everardus overgeschreven citaten uit te typen om ze digitaal beschikbaar en daarmee doorzoekbaar te maken. Er lijken wat 'lijnen' zichtbaar in te worden. Zo krijgen we steeds meer inzicht in de 'spiritualiteit van broeder Everardus' oftewel zijn persoonlijke inkleuring van de franciscaanse spiritualiteit.

Over de raperaria gesproken: bestuurslid Jozef Wissink is gevraagd bij de Orde van Franciscaanse Seculieren (de OFS) erover een bezinningsdag te komen geven in september.

Dan bereikte ons het nieuws dat de door corona uitgestelde tentoonstelling over broeder Everardus in Langendijk (bij Alkmaar)



Br. Everardus – het heilig Bruurke,  
Maar wordt hij ooit zalig?

definitief door zal gaan. Zij zullen enkele bezittingen en schilderijen lenen uit de collectie van de stichting.

Tot slot heeft een delegatie van het bestuur vol energie een bezoek gebracht aan het 'definitorium', het landelijk bestuur van de minderbroeders franciscanen, om de laatste stand van zaken rond onze wens (en voor velen van u geldt: úw wens, weten we) het zaligverklaringsproces van Everardus Witte te heropenen. Het was een goed gesprek en, ja, de verwezenlijking van onze wens is zo weer een stapje dichterbij.

Er gebeurt weer een hoop!

Br. Hans-Peter Bartels ofm